



Sogn: Gettrup

Kirkegård: Gettrup

Navn: Frederik Peder Jensen

Født: 29 -9-1891, Lodbjerg sogn

Død: 19-3-1973 Thisted Sygehus

Bopæl/bosteder Grønhøjgård Gettrup

Erhverv: Gårdejer

Gift: 8-2-1918 Gettrup Kirke

Navn: Anne Hunsbjerg Larsen

Født: 29-6-1892

Død: 13-3-1972 Vestervig Sygehus

Bopæl/bosteder: Grønhøjgård Gettrup

Erhverv:

Børn:

Chr. Hunsbjerg Jensen 1918

1921 Laura Hunsbjerg Jensen-gift Tilsted

1925 Ruth Ester Jensen-gift Gravesen

Historie

Min Farfar Frederik havde flere pladser på gårde i Lodbjerg-Hvidbjerg-Ørum sogne, inden han købte Grønhøjvej 5 med stor hede lod og lidt agerjord. Gennem tiden opdyrkede han heden, så der blev 65 tdr. sæde, (ca.24 ha). Det var et nybygget stuehus som de flyttede ind i (svigerfar var murer) Det gamle lille stuehus, som var sammenbygget med stalden, blev til karlekammer og tømmerværksted. Farfar var en handy mand til alt byggeri.

De drev gården til 1951 hvor efter Christian overtog gården og de flyttede til Ny Refsvej hvor farfar havde 2 køer og leverede grøntsager til gartner i Hurup. I 1966 flyttede de til Vestervej 3 Gettrup, hvor de boede til deres død.

Farmor Anne var datter af Chresten Hunsbjerg Larsen. Larsen blev slettet og Hunsbjerg navnet opstod i slægten fremover. Anne havde 3 brødre. Annes far kom hjem fra USA og blev gift i 1888 med Karen. Anne havde flere pladser i sognet bl.a. passede hun den senere Biskop Erik Jensen til han blev 2 år, et minde der altid blev talt om.

Hun havde lært at sy af sin mor som var syerske og var meget dygtig til alt håndarbejde som brugtes til gaver. Hun var en dygtig husmor, men fortalte om de svære år i 1. verdenskrig. De mangler selv meget og salt var en mangelvare, så det var grøntsager meget af kosten. Deres ståsted var indre Mission og deres elskede sang var "Kun en dag et øjeblik ad gangen" hvad os 14 børnebørn ofte synger når vi samles og mindes timerne med vores

bedsteforældre når vi ofte samles hos
dem, de 3 steder de boede.

Skrevet af barnebarn Vera Nielsen