



Sogn: Gettrup

Kirkegård: Gettrup

Navn: Erik Hviid

Født: 25-10-1925, i Gettrup

Død: 12-04-2009 i Hurup

Bopæl/bosteder Gettrup 1, Gettrup -
- Søndergade Hurup

Erhverv: Gårdejer

Gift: 21. september 1952

Navn: Ellen Margrethe Hviid f. Villadsen

Født: 21-03-1926 i Frøslev på Mors

Død: 28-07-2022,

Bopæl/bosteder: Frøslev, Kolding, Nykøbing,
Gydkærvej 1, Gettrup og Hurup

Erhverv: Narkosesygeplejerske og
Hjemmesygeplejerske

Børn: Hanne-Mette Thagaard (f. Hviid) f. 1953

Kirsten Hviid f. 1956

Else Hviid f. 1959

Thorkild Hviid f.1960

Historie

Erik Hviid mistede sin far Mads Hviid Nielsen, død 1945, da han kun var 19 år. Han havde en tvillingsøster Anna Marie Hviid, som også ligger på Gettrup kirkegård, og der var yderligere 2 mindre søstre, Inge og Ellen Hviid, og de fik alle tre uddannelser som lærer og sygeplejersker.

Far fik ansvar for sin mor, Mette Hviid, død 1976, en noget forsømt gård og 3 søstre. Han aftjente værnepligten under 2. verdenskrig, var på landbrugsskole og havde et par pladser, inden han kom hjem og overtog gården. Gården blev i den periode drevet af Mette Hviid med god hjælp af 4 brødre, der var bosat i Thy og på Thyholm. Nygård var en slægtsgård, idet fars farfar Nicolai Hviid Nielsen drev gården tidligere.

I 1967 blev der bygget ny stald, da den gamle i den grad var utidssvarende. Far var først og fremmest kvægavler, og han gik kun op i Rød Dansk malkerace. Han deltog i avlsarbejdet og var med i den lokale bestyrelse. Men han var også glad for at deltage i samfundet, så far var i sognerådet, skolekommissionen og deltog også i menighedsrådsarbejdet i en lang årrække, hvor han bl.a. var kirkeværge og afløser for graveren, når solen skulle ringes ned, da de jo boede lige ved siden af.

Sidst men ikke mindst var far hele sit voksenliv en dedikeret Venstremand og med i det, der dengang hed Venstres Vælgerforening.

Far og mor var efter den tids normer ret gamle, inden de blev gift i 1952, 26 og 27

år. Det var mor meget om at gøre, at hun fik fodfæste i sygeplejen, inden hun skulle være landhusmor, hvilket hun som smededatter ikke var vant til. Hun satte en ære i, at der ikke kunne sættes en finger, hverken på børn, mad, rengøring, selvfremstillede ting og sager m.m.

I 1970 tog mor kørekort og var i 24 år deltidsansat hjemmesygeplejerske i området. Hun var helt frem til sin død som 96 -årig meget stolt af sin profession.

Da Ellen og Erik var o. 78 år flyttede de i et parcelhus i Hurup, hvilket de blev rigtig glade for i de 6 år, der gik, inden far døde.

Mor flyttede derefter i en andelsbolig i Toftegade og fik yderligere 13 gode år med familien, som var vokset til 13 børnebørn og 16 oldebørn