



Sogn: Gettrup

Kirkegård: Gettrup

Navn: Carl Christian Hunskjær Jensen

Født: 9-11-1918 på Grønhøjgård

Død: 15-6 1993 på Nykøbing Mors Sygehus

Bopæl/bosteder: Tygstrup - Gettrup

Erhverv: Gårdejer

Gift: 16-11-1941 i Hurup Kirke

Navn: Agnes Kirstine Hove

Født: 14-4-1921 Refsmeldgård Hurup sogn

Død: 28-08-2017 på Åbakken Hurup

Bopæl/bosteder: Hurup -Thisted -Tygstrup

Erhverv: Husmoder

Børn:

Vera 18-04-1946

Historie

En kærlig tanke om mine forældre om deres livshistorie.

Kristian er opvokset på et landbrug og tjente på forskellige gårde i Hurup og Vejle.

Ved sit giftermål i 1941 købte de et lille husmands sted i Tygstrup, men i 1944 flyttede de til "Kærgård", Grønhøjvej 3 i Gettrup og 1951 flyttede de til Grønhøjvej 5, "Grønhøjgård" som var hans barndomshjem og blev mit hjem som eneste barn.

Han døde pludselig 1993.

Far drev et alsidig landbrug med køer-grise og fjerkræ med sine elskede heste, men traktoren overtog deres arbejde fra 1961, og derefter er der plads til flere køer.

Far og mors ståsted og interesse var Indre Mission og han var søndagsskoleleder i flere år og var i bestyrelsen for missionshuset og i menighedsrådet i flere år. Han var kirkesanger i Gettrup kirke i ca. 10 år.

Far sang i kirken søndagen før sin død og var begravet inden næste søndag. Far og mor sang med i Gettrup sangkor og holdt sangaften med andagt på Vesterled for de ældre en gang i måneden til glæde for alle.

De fik den glæde at blive Morfar og Mormor for Hans og Peter som elskede dem. Hjælpsomhed var en selvfølge hvor der kunne gives en hånd og deres naboskab var en uvurderlig støtte for alle naboer. Især 6 par holdt sammen om maskiner og høst var alle hjælpsomme

mod hinanden. Mor solgte gården efter fars pludselige død og flyttede til Gettrup

Mor mistede sine forældre tidlig. Hendes far da hun var 15 år og mor da hun var 19 år, det prægede hende altid.

Hun havde forskellige pladser i Hurup sogn og hjalp sin bror med gården efter deres forældres død. Hun fik også plads i Thisted i huset, indtil hun flyttede til Tygstrup sammen med far.

Mor var meget dygtig med alt i krigens tid. Hun fik meget ud af sin have som hjalp på den daglige husholdning og hjalp altid med i landbruget med alt. Deres hjem stod altid åben til hygge for venner og familie. De flyttede til Gettrup i 1946 og der kom jeg til verden.

Et kærligt barndomshjem hvor der var åbent for mine venner og KFUM og KFUK holdt mange møder i vores hjem, hvor der altid var stort kaffebord.

I 1951 flyttede de atter, nu fik de tjenestefolk på kost og logi, dem der tjente hos dem, kom ofte på besøg og munter tone blev der i stuen sådan en dag.

Mor fik en stor frugthave så hun solgte mange bær og syede kjoler for mange- derved ekstra penge til hjælp for far.

I 1951 fik deres dyr MUND og KLOVSYGE , de fik ikke erstatning for tab, så pengene var små nogle år men ved fælles hjælp gik det.

De fik bil 1961 og mange udflugter i THY med mine bedsteforældre og far og mor og til familie var elsket. Mor var meget god til at strikke lyseduge som mange

købte og de flotte håndarbejder nyder jeg daglig.

Hun sang i kor efter fars død og var på tur i ind-og udland med koret. I 2002 flyttede hun til Hurup og de sidste 11 år var hun på Åbakken.

Hun blev oldemor til Anne, Karen og Jens og de elskede alle de timer de havde sammen med hende.

Jeg blev gift med Knud Erik i 1965 og flyttede til Gærup hvor deres hjælp og besøg var meget kærkommen for os alle

ÆRE VÆRE DERES MINDE, VERA



Grønhøjgård